

Huberke September-Oktober-November



Hathi (De Heldhaftige Olifant):

In een groot oerwoud woonde Hathi, een sterke en dappere olifant. Hij was geliefd door alle dieren, want hij hielp altijd iedereen.

Op een dag brak er een grote storm los. Het water steeg snel, en de dieren raakten in paniek. Maar Hathi bleef kalm. Hij bouwde een dam met takken en tilde de kleinere dieren op zijn rug om hen veilig te houden.

Toen de storm voorbij was, juichten de dieren. Hathi had hen gered! Vanaf dat moment was Hathi de held van het oerwoud, want hij liet zien dat echte moed betekent dat je anderen helpt, ook als het spannend is.



Baloe (De Vriendelijke Beer)

Baloe de Beer is een grote, vriendelijke beer met een vrolijke persoonlijkheid. Hij houdt van plezier maken en dansen op het ritme van de jungle. Met zijn warme lach en grappige streken zorgt hij altijd voor een glimlach op Mowgli's gezicht.

Op een dag besloot Baloe Mowgli te laten zien hoe je de zoetste honing kon vinden. Terwijl ze op zoek waren, belandden ze in een modderpoel en rolden ze samen rond, wat leidde tot veel gegiechel. Uiteindelijk vonden ze de honing, maar het was de modderpret die hen het meest bijbleef. Ze keerden terug naar huis, nog steeds giechelend

van hun avontuurlijke dag



Ikki (Het enthousiaste Stekelvarken)

Ikki, het stekelvarken is lekker chaotisch en heel gezellig. Ze kletst met iedereen en doordat ze wat chaotisch is, vertelt ze verhalen soms niet helemaal goed na. Er blijft van alles steken aan haar stekels. Ikki is vriendelijk en behulpzaam maar schrikt snel. Ze is de boodschapper van de Jungle.

Op een dag had Ikki Shere Khan horen praten dat hij iedereen in de jungle ging aanvallen en het mensenkind Mowgli weg wilde. Dat vertelde ze natuurlijk direct aan Mowgli, die direct de andere dieren waarschuwde en samen verzonden ze een plan om Shere Khan tegen te houden.

leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen



Oe (De wijze schildpad)

Voordat hij iets zegt, wikt en weegt hij zijn woorden. Oe staat bekend om zijn wijze woorden en zijn goede beslissingen.

In de levendige jungle leefde de wijze schildpad Oe, die bekend stond om zijn wijsheid. Op een dag ontmoette hij Mowgli, het verloren menskind. Mowgli voelde zich niet thuis tussen de dieren en wist niet waar hij bij hoorde.

Oe vroeg: "Wat is er aan de hand?" Mowgli vertelde zijn zorgen. De schildpad stelde voor om samen de jungle te verkennen. Terwijl ze de dieren observeerden, leerde Mowgli dat iedereen zijn eigen plek heeft. Aan het einde van hun avontuur riep Mowgli blij: "Ik snap het nu! Ik kan leren van de dieren en hen

iets teruggeven!" Met deze nieuwe inzichten voelde hij zich eindelijk thuis in de jungle.



MANG (De speelse Vleermuis)

Mang is een vrolijke en energieke vleermuis die altijd vol enthousiasme door de jungle vliegt. Hij is speels en houdt ervan om spelletjes te spelen met zijn vrienden. Ook is mang heel zorgzaam en weten zijn vriendjes dat ze altijd bij hem terecht kunnen wanneer ze verdrietig zijn.

Mang, de speelse vleermuis, vloog vrolijk door de jungle op zoek naar plezier. Hij spotte Hathi en besloot een grapje uit te halen door zachtjes op zijn rug te landen. Hathi keek verbaasd om zich heen, maar Mang vloog snel weer weg, giechelend in de lucht.

"Je moet sneller zijn om me te vangen!" riep Mang uitdagend. Hathi sprong in het rond, maar Mang was te snel en vloog speels heen en weer. Lachend gaf Hathi het op, terwijl Mang in de lucht rondjes draaide. "Tot de volgende keer!" riep hij vrolijk, terwijl hij verder de jungle in vloog.

leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen



Marala (De Trouwe Flamingo)

Marala houdt ervan om bij haar vrienden te zijn. Ze zit graag rustig in het water, maar soms kan ze enorm veel energie hebben en uren blijven spetteren! Marala staat altijd klaar om iedereen te helpen, zolang je maar eerlijk bent tegen haar.

Toen Mowgli wou gaan drinken bij het meer, vond hij een mooie bal. Hij speelde er heel lang mee, maar kreeg toen dorst en keerde terug naar het meer. Hij zag dat Marala er betreurd bij zat, dus vroeg hij wat er was. 'Mijn lievelingsbal is kwijt', zei Marala snikkend. Mowgli durfde eerst niet, maar vertelde toen toch wat er gebeurd was. 'Het spijt me, Marala, het was echt per ongeluk', zei Mowgli. Maar Marala was helemaal niet boos! Ze heeft Mowgli

vergeven omdat hij zo eerlijk was. Daarna spetterden ze samen de hele dag verder met de bal.

Vergaderingen

Zondag 15/09: Overgang!

Meer info volgt via mail.

Weekend 20/09 - 21/09: Hubertusfeesten



We gaan het scoutsjaar opnieuw in met onze 4de editie van de St. Hubertusfeesten! 🦌 🍷

Wat kan je van dit geweldig weekend verwachten?- Vrijdagavond (doors 18u30; start quiz 19u45) organiseren we zoals afgelopen 2 jaar een quiz met een heerlijk streekbiertje 🍷 – Zaterdag om 17u beginnen we met de diavoorstelling van het afgelopen jaar en blikken we terug op een fantastisch kamp en de weekends. Daarna kan iedereen genieten van een heerlijk (veggie) vleesje tijdens onze traditionele startbbq! 🥒 🍷 🥦 🍷

Inschrijven kan via deze link: <https://shop.stamhoofd.be/hubertusfeesten-2024> Wij kijken er alvast heel hard naar uit en samen zetten we het nieuwe scoutsjaar weer goed in! ❤️🙌

leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen

Zondag 22/09: Geen vergadering!

De leiding is nog volop aan het opkuisen van ons prachtige weekend.

Zondag 29/09: Kennismakingsvergadering (14u-17u)

Na 3 maanden met onze vingers te draaien kan EINDELIJKKKKK jullie carrière als echte leeuw starten. We zullen jullie direct eens op de proef stellen of jullie wel leeuwwaardig zijn. Iedereen weet toch dat leeuwen beter zijn dan de tijgers????

Zondag 06/10: Vooral geen omelet vergadering (14u-17u)

Wie eet er nu niet graag een eitje 🍳. Heb je liever een zachtgekookt of liever een hardgekookt eitje? Maar wat we vooral niet willen hebben vandaag zijn omeletjes. Vandaag gaan we heel goed voor ons eitje zorgen, maar pas op want er liggen kapers op de loerrrrrrrrrr.



weekend 11/09 - 13/09

Dit weekend gaan we op scoutsweekend Joepieeeeeee!!!!, verdere praktische info en het weekend thema worden nog later gecommuniceerd via mail.

Vrijdag 18/10: Dag van de jeugdbeweging

Kom vandaag allemaal in je uniform naar school en laat weten dat je fier bent op de scouts!



Zondag 20/10: Ik ga op reis naar... vergadering (14u-17u)

De bedoeling was dat we naar de Chinese muur gingen gaan tijdens deze vergadering. Maar het budget van de scouts liet het spijtig genoeg niet toe. Gelukkig zijn er in Merelbeke genoeg bezienswaardigheden. We laten nog weten via de gekende kanalen waar de uitstap naar toe zal gaan.

leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen

Zondag 27/10: (14u-17u): Geen vergadering!

Jullie leiding moet even uitrusten van de teambuilding op het leidingsweekend!

Zondag 03/11: (14u-17u): Scouteske vergadering

Vandaag gaan we er een op en top scouteske dag van maken. Jullie zitten al een aantal jaartjes in de scouts, maar dit is het gepaste moment om jullie helemaal om te dopen tot top scoutsers. 🍀 Denk maar als eens goed na wat jullie nog moeten leren om zichzelf een echte scouts te noemen. Doe maar alvast kleren aan die wat vuil mogen worden :)



Zondag 10/11: Ik zag 2 leeuwen... 🎵 (14u-17u)

Wat is nog leuker dan een spelletje alleen spelen??? Een spelletje met 2 natuurlijk!!! Vandaag spelen we allemaal spelletjes als duo's! Kies je beste vriendjes en vriendinnetjes en wie weet zijn jullie 2 wel het aller beste leeuwen duo van de dag...



Zondag 17/11: Bak het gebak vergadering (14u-17u)

Kok Ikki en haar assistent Baloe konden van alles maken: soep, pasta, pizza... maar taart? Dat ging altijd mis!

Eens probeerde zij een chocoladetaart te bakken, maar ze vergaten de chocolade. De taart kwam uit de oven als een harde steen. "Misschien is het een **steen-taart**,"

De volgende keer probeerde het duo een appeltaart, maar vergaten... de appels! "Nou ja, dit is dan een **lege taart**,". Kunnen jullie een betere taart bakken???

leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen

Zondag 24/11: Dierenpret vergadering (14u-17u)

Deze week zijn alle dieren uit de dierentuin van Merelbeke ontsnapt ,en de burgemeester heeft ons de taak gegeven ze te vangen!!! Dus komen jullie deze vergadering mee de slangen uit de bomen te halen en de leeuwen terug in hun kooi te steken voordat er nog ongelukken gebeuren?

Zondag 01/12: Sinterklaas vergadering (14u-17u)

Wisten jullie dat de Sint vandaag speciaal naar ons komt???? Hij heeft samen met zijn Pieten een lange reis gemaakt om jullie te bezoeken! Maar... de Sint houdt natuurlijk heel erg van brave en behulpzame kinderen. Dus luister goed en wees flink, want stoute kinderen... die gaan in de zak!

leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen

Ons scoutsuniform bestaat uit:

- ✓ Een korte! groene! broek.
- ✓ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor kapoenen maar wel een aanrader).
- ✓ Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de groepsleiding).
- ✓ Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de groepsleiding).



Onze contactgegevens:

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:
Welpen@scoutshubertus[dot]be met als subject: **Leeuwen**

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:

GSM nummers leiding

Baloe: 0468147752

Ikki: 0491305835

Hathi: 0499880494

Oe: 0468460687

Mang: 0468490832

Marala: 0468586546

leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen

**WIL JE MATERIAAL HUREN VOOR JE
EVENEMENT? STUUR EEN MAILTJE NAAR
MATERIAAL@SCOUTSHUBERTUS.BE.**

